

Paarse Vrijdag

Als twee meiden op elkaars schoot zitten is dat niet zo raar, als jongens dat doen is het heel raar	Homoseksualiteit is een keuze
Als ik 'paars' draag denkt iedereen dat ik gay ben	De lhbti+ jongeren durven vaak niet uit te kast te komen
Als je een jongen bent en je doet een rok aan: dat is vragen om moeilijkheden	Als meisjes lesbisch zijn valt dat helemaal niet op en dat is goed
Het woord 'homo' is een scheldwoord: het gebruiken is strafbaar	Al dat gendergedoe is alleen maar aandachttrekkerij
Bij ons op school mag iedereen zichzelf zijn	Ik loop toch ook niet de hele dag te roepen dat ik hetero ben!

Paarse Vrijdag

<p>Het maakt mij niet uit wanneer een van mijn vrienden/vriendinnen gay blijkt te zijn</p>	<p>Op onze school is er (g)een genderneutraal toilet</p>
<p>Iedereen mag nagellak dragen</p>	<p>Ik vind het moeilijk om 'hen' te zeggen in plaats van hij of zij</p>
<p>Ik hoef niet van iedereen te weten 'wat ze zijn'</p>	<p>Discrimineren en pesten is zó laf</p>
<p>Als jongens gearmd lopen is het vreemd, als meisjes dat doen is het normaal</p>	<p>Docenten durven het ook niet te zeggen wanneer ze gay zijn</p>
<p>Het is goed dat 'paarse vrijdag' aandacht krijgt op school</p>	<p>De lhbti+ jongeren krijgen vaak rotopmerkingen te horen</p>